



Back to the Foundation of the Bible 2 Tim 2:19

Hallo Allemaal,

Hier weer een update van de Stichting World Evangelism. Op onze website zetten we de meest actuele informatie, o.a. over het project WE Care.

Op 30 juli hebben we een vergadering gehad. Hierin hebben we onder andere besproken wat we als Stichting World Evangelism willen doen. Omdat we in Uganda veel kinderen helpen met schoolgeld en de medische behandelingen, zoeken we naar manieren voor sponsoring en giften.

Op dit moment hebben de WE Worshippers 2x opgetreden. De eerste keer in onze woonplaats Oldemarkt samen met Elly Zuiderveld, hiervoor hebben een gift voor WE Care gehad, waardoor we weer diverse kinderen konden helpen. Mocht u dit willen luisteren, op onze website staan de video's bij WE Sing (link <https://worldevangelism.nl/we-sing/>).



De tweede keer hebben de WE Worshippers gezongen in Enschede bij gemeente Elim, wat erg leuk was en waar we hartelijk ontvangen werden. Ook hier hebben we een gift ontvangen die we voor WE Care hebben gebruikt.

We zijn nog steeds aan het kijken naar diverse mogelijkheden, omdat we zo graag kinderen willen helpen om in ieder geval naar school te gaan en deze kinderen een kans op een toekomst te geven.

Op de website bij WE Care (dit is de link: <https://worldevangelism.nl/2021/10/01/we-care/>) staan de foto's van kinderen die we o.a. helpen met schoolgeld.

Faith kijkt samen met Elly Zuiderveld naar diverse mogelijkheden om op meer plekken als WE Worshippers op te treden en ook naar andere mogelijkheden.

Giften kunt u overmaken op de rekening van:

Stichting World Evangelism NL12 INGB 0009 1114 02 BIC INGBNL2A

of via PayPal op onze website. We zijn een stichting met ANBI status. Giften zijn belasting aftrekbaar

Contactgegevens: nieuws@worldevangelism.nl Website: www.worldevangelism.nl



Back to the Foundation of the Bible 2 Tim 2:19

Ons plan is nu ook om diverse hapjes te maken uit bijvoorbeeld Uganda en deze te verkopen, waarbij het geld voor WE Care wordt ingezet.

Schoolgeld in Uganda is anders geregeld dan in Nederland. In Uganda betaal je per termijn van ongeveer 3 maanden. Het bedrag is per school, district, stad en dorp verschillend. Naast het schoolgeld heb je natuurlijk ook schriften en pennen nodig, maar ook toiletpapier, kopieerpapier en geld voor eten en drinken op school. Verder een uniform, dat voor jongens bestaat uit een broek, overhemd met stropdas, sokken en stevige bata-schoenen. De meiden dragen een shirt met stropdas/strik, rok, sokken en stevige bata-schoenen.

Dan zijn er scholen die ook handbezems willen. Kinderen moeten vaak na schooltijd het schoolterrein aanvegen. Zo heeft u een beetje een idee hoe het schoolgeld in Uganda wordt opgebouwd. De bedragen variëren van 90 tot 200 euro per termijn.

Naast dit alles hebben we ook nog Baby Ruth. Het gaat erg goed met haar en we hebben een aantal mensen die haar elke maand sponsoren met een bepaald bedrag.

Hoe gaat World Evangelism met de giften om? Giften die voor We Care binnenkomen worden bij We Care geboekt. Als er een specifieke omschrijving door de sponsor of gever staat, wordt dit bijgehouden in een sheet, waardoor we precies kunnen zien hoeveel geld er voor een kind of voor een onderdeel gegeven is. Het geld wordt dan ook alleen daarvoor gebruikt.

Alle giften zonder omschrijving worden bestemd voor World Evangelism. Met deze giften steunen we evangelisatiewerk in Uganda of wordt het, indien nodig, voor WE Care gebruikt.

Het gaat erg goed met de huisgroepen en we zien ook dat er meer mensen uitgaan om het Woord van God te delen met anderen. Faith en ik zien ernaar uit om weer naar Uganda te gaan om o.a. het team en de familieleden te ontmoeten. Ook hebben we diverse uitnodigingen van kerken in Uganda gekregen om te komen. Ook het ziekenhuis waar we als WE Care mee samenwerken wil ons graag ontmoeten.

We merken dat het erg belangrijk is om mensen over Gods Woord te vertellen en we zien dat, zoals de afgelopen periode de kerken dicht zijn en mensen niet op straat mogen, het niet eenvoudig is om het Woord te verkondigen in een land zoals Uganda. Ook hierin willen we ons als Stichting World Evangelism uitstrekken om mensen meer en meer te vertellen over Gods Woord en de mogelijkheden indien er geen kerkgebouw beschikbaar is of je niet op straat mag.

Ook hebben we het verlangen om op scholen meer onderwijs te gaan geven en dan vooral aan meisjes. Veel meisjes gaan nu in Arabische landen werken, omdat ze denken dat daar meer toekomst is. Sinds enige tijd is Faith betrokken bij organisaties die meisjes uit die Arabische landen terughalen en die in Uganda meisjes waarschuwen om niet naar deze landen te gaan. De reden is, dat meisjes die naar deze Arabische landen gaan, als het ware worden verkocht door het bedrijf waar ze zich inschrijven. Bij aankomst in het land worden de meisjes op gruwelijke wijze vermoord en worden er organen verwijderd en verkocht. Er komen elke dag diverse dode meisjes terug in Uganda.

Ons doel als World Evangelism is om op scholen en andere plaatsen meisjes te waarschuwen om niet naar deze landen te gaan. Faith kent nu ook enkele betrouwbare organisaties die jongens en meisjes aan werk helpen in andere landen.

Giften kunt u overmaken op de rekening van:

Stichting World Evangelism NL12 INGB 0009 1114 02 BIC INGBNL2A

of via PayPal op onze website. We zijn een stichting met ANBI status. Giften zijn belasting aftrekbaar

Contactgegevens: nieuws@world evangelism.nl Website: www.world evangelism.nl



Back to the Foundation of the Bible 2 Tim 2:19

U vraagt zich misschien af waarom de Ugandezen naar een ander land willen om te werken? Dit komt omdat er haast geen werk in Uganda is en de kans om een baan te vinden als je afgestudeerd bent, op wat voor niveau dan ook, is klein. Als je veel connecties en geld hebt is de kans op een baan groot. Vandaar dat veel jongeren wegtrekken uit Uganda om elders te werken.

We willen bij deze iedereen, die de stichting World Evangelism op wat voor manier dan ook helpt of ondersteunt, heel hartelijk bedanken, want door middel van Stichting World Evangelism wordt het Woord van God verspreid en zien we verandering in de levens van mensen. Mensen denken na over hun relatie met God, over wat Christus voor hen betekent en wat Hij voor ons allen gedaan heeft. Ze horen hoe belangrijk het Woord van God is in het leven van een gelovige en dat het Woord van God een persoonlijke brief aan eenieder van ons is en ons helpt in ons leven. Het is een routekaart op de weg die we met God gaan. Mensen zien hoe belangrijk het is om Christus als Heer en Heiland aan te nemen en dat het een persoonlijke keus is.

We hebben ook gezien dat van kinderen, die geopereerd moesten worden, niet alleen hun levens veranderden, maar ook die van ouders en van de hulpverleners die deze kinderen helpen. God doet geweldige dingen.

We hebben gebed nodig, o.a. voor ideeën voor sponsoring of financiële steun om zo door te blijven gaan met kinderen te helpen met schoolgeld en operaties.

Er is gebed nodig voor het verder opzetten van de hulp voor meisjes die naar Arabische landen willen gaan om daar te werken en om te voorkomen dat ze daar vermoord worden voor hun organen.

We willen meer mensen bereiken met het Evangelie, niet alleen in Uganda, maar ook in Nederland en andere landen waar God ons heenzendt.

Graag ook gebed voor het team dat betrokken is bij het maken van plannen voor WE Care.

Mocht u vragen hebben, mail ons gerust.

Gods rijke zegen,

**Pieter & Faith Jansen
Stichting World Evangelism**